



Virestad • Bråthult
Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Friskolenytt Virestad v.21

Gemensamt - förskola /fritidshem /skola:

Hej alla föräldrar!

Här kommer det näst sista friskolenytt och vi har snart sommaren här.

Alla som vill är välkomna till

SKOLAVSLUTNING

Nationaldagen den 6/6-15 10.00 i Virestads kyrka

Efteråt tågar vi med egen fikakorg till hembygdsparken och avnjuter vår fika tillsammans.

(För skolan kommer separat inbjudan nästa vecka, men alla ni andra som tycker att detta vore ett trevligt sätt att fira nationaldagen är välkomna ändå!)

Söndagen den 31/5 mellan 15.00-18.00 (fel datum angett i styrelsenytt) bjuder vi in alla barn och förskoleföräldrar till arbetseftermiddag, tanken är att vi ska jobba vidare med vår utemiljö och göra lite planteringar och skojiga lekmiljöer för barnen. Anslag kommer hänga på förskolan och tala om för personalen att ni vill komma.

Vi inom skolledningen arbetar just nu med tjänster och hur vår fördelning kommer att se ut inför nästa år. Grundtanken är att vi i nästa friskolenytt kommer ge besked vika som är ansvarspedagoger i de olika klasserna och grupperna

//Christina

Förskolan:

Gemensam information förskolan:

Information ifrån skolskjutssamordnaren:

Tider går fort och vi närmar oss snabbt skolavslutningen. Jag håller som bäst på att lägga pusslet med skolskjutsarna inför nästa läsår. Är det någon som har förändrade behov så hör snarast av er till mig. Speciellt de elever som börjar F-klassen till hösten behöver jag veta om ni vill ha skolskjuts. Även om ni inte har behov så är det bra att få veta det. Allt för att vi skall kunna lösa det så effektivt och bra som möjligt. Skicka ett mail eller slå en signal.

Tomas Harrysson 070-5194296 / tomas@virestadsfriskola.se
Skolskjutssamordnare för Virestads friskola

Vi har fått nya telefonnummer till förskolan, fritids och skolan.

Paviljongen 0760 360 240
Förskolan 0760 360 236
Fritids 0760 360 231

F-klass 0760 360 241
1-2-3-4 0760 363 270
5-6 0760 363 271

Månen och Solen

Vi har börjat äta tidigare på förskolan. Frukost 7.45, lunch 11.15 och mellanmålet 14.10. Vi har sett att det passar bättre med barnens sovtider.

Månen

Vi har läst fler sagor som barnen tipsat oss om. De har varit stolta när de fått visa kompisarna sina favoritböcker. Vi tar gärna emot tips från fler familjer på vilka böcker barnen gillar att läsa hemma.

Under vår tur till "Lille Petter-Johans stuga" pratade vi om hur det var förr i tiden. Vatten fick de hämta ur brunnen, maten fick de laga över elden i spisen och dasset fanns ute på gården. Det är ett roligt ställe för barnen, eftersom allting är så litet. Resan gick bra, men vi kunde ha stannat längre....

Barnen har jobbat mer med talen 1-6. Vi slår en stor tärning och räknar prickarna. För varje tal finns ett kort med en aktivitet. Vi har pysslat två tavlor till vårt pusselrum. Barnen har limmat upp föremål som bönor, pärlor, makaroner, sugrör och pappersbitar till konstverken. Ett experiment med magiskt färgat vatten (rödkålsspad) fångade också barnens uppmärksamhet.

På torsdagen firade vi Förskolans dag tillsammans med kompisarna från Bråthult. Barnen sprang förskoleloppet i Virestad. Alla fick medalj, åt glass och blåste såpbubblor.

Solen

Vi har varit på hörseljakt. Det var en promenad där barnen fick lyssna efter olika ljud. Barnen hörde både kyrkklockorna, fåglar, en gräsklippare, och ett "ploppljud" när de släppte en sten i en vattenbrunn. Detta blev ett spännande sätt att jobba på då vi arbetade med våra sinnen.

Förra veckan var vi på utflykt och tittade på strutsar. Det var en spännande runda där barnen dessutom fick lyssna efter olika ljud.

På våra samlingar har vi klistrat barnens namn på golvet för att de ska få en egen plats. Vi jobbar dessutom mycket med att barnen ska vänta på sin tur och att alla ska bli sedda o lyssnade på. De har redan gjort stora framsteg.

//Johan, Åsa, Clara och Therese

Paviljongen

Nu går det snart mot sommar och (förhoppningsvis) lite varmare väder! Barnen som ska börja förskoleklassen till hösten har under ett par veckor varit på fritids några eftermiddagar. Barnen har träffat pedagoger från skola och fritids och det har varit mycket uppskattat.

Vi har under veckorna som gått skapat fina tavlor av sockermålning och guldpapper som hänger i hallen, vi har varit på bokstavs jakt samt haft matematikuppgifter i skogen. Förskolans dag firade vi i torsdags. Vi var bland annat på kosläpp i Kvarnatorp.

På tisdagen den **26/5** har vi planerat en utflykt till Välje. Vi kommer att åka kl **9.00** och komma tillbaka vid **14.00**. **Ta med bilstol/kudde!**

Ann-Marie kommer att vara ledig v 22-23, Frida kommer att jobba för henne.

//Marie-Louise, Ann-Marie, Jenny och Frida

Skolan:

Gemensam information:

Information ifrån skolskjutssamordnaren:

Tider går fort och vi närmar oss snabbt skolavslutningen. Jag håller som bäst på att lägga pusslet med skolskjutsarna inför nästa läsår. Är det någon som har förändrade behov så hör snarast av er till mig. Speciellt de elever som börjar F-klassen till hösten behöver jag veta om ni vill ha skolskjuts. Även om ni inte har behov så är det bra att få veta det. Allt för att vi skall kunna lösa det så effektivt och bra som möjligt. Skicka ett mail eller slå en signal.

Tomas Harrysson 070-5194296 / tomas@virestadsfriskola.se
Skolskjutssamordnare för Virestads friskola

Intresset att deltaga i kommunmästerskapet i friidrott var stort i de gällande klasserna, åk 4,5 och 6. Lotta, Sissa och Pierre åker till Älmhult med de tävlande på tisdag! Alla friidrottare ska komma ombytta denna dag. Ta med vattenflaska och frukt! Vi som är kvar på skolan håller tummarna för våra kompisar som tävlar.

Vi har fått nya telefonnummer till förskolan, fritids och skolan.

Paviljongen 0760 360 240
Förskolan 0760 360 236
Fritids 0760 360 231
F-klass 0760 360 241
1-2-3-4 0760 363 270
5-6 0760 363 271

F-klass:

Åh, vad det var roligt att träffa alla igen! Barnen hade mycket att berätta för mig (Åsa). Härligt, härligt! Jag hade också trevliga dagar tillsammans med femmorna i Stockholm. Några av eleverna hade jag när de började i F-klass i Virestad. Vart har åren tagit vägen? Och vad snabbt det har gått!

Barnen har nu tagit hem sina handmålade krukor. Det var brunböna och kikärta som planterades däri för ett antal veckor sedan. De flesta ärtorna och börnorna har kommit igång bra. Ni får hjälpas åt med att hålla koll på hur långa stjälkarna blir. Vår potatis växer och frodas i klassrummet. Vi hoppas att vi kan skörda små potatisar innan vi slutar för terminen.

Vi håller kontinuerligt på med att dela olika tal inom talområdet upp till 10. Barnen har spelat olika kortspel som hjälper dem att hålla koll på vilka tal som hör ihop till exempelvis till talet 7. Det blir ofta ett gott samarbete vid dessa kortspel. När vi arbetar med att lägga ihop olika tal uppmuntrar vi barnen att berätta för varandra hur de tänker. Genom detta sätt märker barnen att det finns olika sätt att tänka och att man kan lära varandra.

Denna veckan gick vi igenom Smyleyläxan tillsammans. Vi märker att det är givande att barnen får delge varandra sina läxor ibland. Särskilt dessa som har handlat om sitt egna namn och om känslan som vi alla känner ibland - ilska. Den nya läxan handlar om en annan känsla som vi har i kroppen - glädje.

Vi är så glada att vi har Råshult och att vi får komma dit och träffa Carl von Linné. Barnen var väldigt duktiga och lyssnade flitigt. Råshults stiftelse bidrar med guidningen av Carl von Linné och Virestads friskola bekostar barnboken *Blomstergrisen*. Då vädret var lite blandat blev vi därför inbjudna att sitta och fika i deras cafédel. Vi hann även att leka en lek tillsammans.

Det blev inget Bråthultsbesök under onsdagen. I stället gjorde vi en del efterarbeten i anslutning till Råshultsdagen. Barnen fick "spökskriva" om sin studieresa tillsammans två och två. Därefter arbetade de med texten på olika sätt. De ritade även varsin teckning som skulle höras ihop med texten.

Det har blivit lite si och så med boklånardagen, torsdag, de sista veckorna. Men i torsdags lånade alla böcker. Lämna tillbaka de som ni har hemma nästa torsdag.

// Åsa och Sissa

2-4:

Nu börjar boken om solsystemet bli klar! Till sist blev det lite fakta om månen. Eleverna har fått träna att ta ut det viktigaste ur en text genom att skriva "vet du att..." samt skriva egna frågor till texten. I matten räknar åk 4 nu med geometri, de lär sig mer om vinklar i matteboken. Utanför matteboken lär vi oss mer om olika begrepp inom geometri. Vi kommer även gå ut i nästa vecka och ha någon geometriktion utomhus. Åk 3 har också varit inne på området geometri och går nu in på repetitionskapitlet.

Vårt läsprojekt börjar rulla mot sitt slut. Eleverna läser nu en bok de själva valt ut från biblioteket i Älmhult. Tanken är att en bokrecension ska göras klart till den 3/6. Eleverna kommer då få redovisa sin recension för klassen. Böckerna eleverna lånat från biblioteket ska vara tillbaka i skolan den 2/6! Alla de nationella proven är nu antligen avslutade för åk 3 och Yvonne har börjat med sina utvecklingsamtal!

Nästa vecka:

Måndag: Då beger sig hela klassen ut på en tripp i vår hembygd. Resan leds av Tomas Olofsson. Separat information om resan skickades hem i onsdags.

Nästa vecka delar vi INTE ut några läxor, till v 23. Sista veckan ska vi få alla projekt avslutade i skolan, städa bänkar och annat och ha det mysigt tillsammans innan sommarlovet!

// Ida, Gizi, Yvonne och Lotta

5-6:

Vi är tillbaka i skolan och roar oss med att dokumentera våra upplevelser! Vi samlade mycket broschyrer, bilder och kartor som hamnar i resedagböckerna tillsammans med barnens egna texter! Detta kommer bli minnen för hela livet!

Femmorna har jobbat med vinklar och gradskivor. De kan skilja på räta, trubbiga och spetsiga vinklar samt har koll på att vinkelsumman i en triangel alltid är 180 grader! Låt dem gärna visa er! De klarar även att tillaga pasta carbonara! Ganska lätt och smakar gott! Vi har även kollat in olika miljömärkningar som man kan stöta på då man handlar.

Sexorna tar sista rycket i matteboken och har hamnat på ett område som kallas "prova dig fram". Många upplever det både roligt och spännande att med hjälp av miniräknare ta sig fram till ett rätt svar! Från och med nästa vecka blir det utvecklingssamtal med sexorna! Skickar hem tid med de som lämnat in "lappen".

// Åsa

Fritids:

Nu har alla lämnat in sina semesterscheman och vi har fått ordning på detta. Vi har öppet alla veckor i sommar. Vecka 28 och 29 får ni lämna barnen i Bråthult. Nu har de "nya" 6-åringarna, som är 8 stycken, varit här 13 gånger på besök / inskolning. Alla de blivande förskoleklassbarnen börjar i V 33 då skolan startar igen.

// Lotta och Sissa

Slutligen hoppas vi att alla kommer vara mycket utomhus och har kul tillsammans i helgen!

Hälsningar från personalen på Virestads Friskola