



Virestad • Bråthult
Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Friskolenytt Virestad v. 18

Gemensamt - förskola /fritidshem /skola

Snart är det sommar och personalens semester är lagd, till det har vi tittat på de tiderna ni har behov av omsorg och därför kommer öppettiderna på förskola/fritids se ut som följer:

v.28-29 Förskola/fritids Virestad stängt och öppet i Bråthult

v.30-31 Förskola/fritids Bråthult stängt och öppet i Virestad

Under veckorna som verksamheten är sammanslagen kommer det alltid vara en ordinarie personal på plats som barnen känner.

De sista två friskolenytt kommer vecka 21 och 23.

Ha en trevlig Valborg och njut av vårsolen.

//Christina

Förskolan

Månen och solen

Det märks att det varit april månad med väldigt omväxlande väder. Det är bra att barnen har gott om kläder på sin plats. Vi välkomnar Ebba som har börjat på förskolan och Solen. Vi är glada att Clara är tillbaka även om det inte är på full tid ännu. Månen har varit i skogen och kokat nässelsoppa. Barnen tyckte också det var roligt att rulla nerför backen. Vi hoppas få fler tips på barnens favoritböcker som vi kan läsa och det kommer också bli till en sida i barnens "jagbok". På tisdag den 5/5 åker vi till Lille Petter Johans stuga. Vi kör kl: 9.00 så vi vill att barnen är här 8.45 med bilbarnstol.

Solenbarnen jobbar vidare med vårt tema "Babblarna". Vi har skapat vår egen Babblabil och våra egna små Babblare som vi har satt upp i fönstret.

Vi har nu fått in både babbapp och bobbapp i vår iPad, dessa måste vi bara titta vidare på. Nu kan vi inte skriva mer för vi skall gå ut och sjunga in våren och skrika ut ett vårskräk.

//Annie, Åsa, Johan, Terese och Clara

Paviljongen

Vi planerar att åka till Välje en dag framöver och vi har även planerat att kolla på kosläpp, mer info om detta kommer senare.

I måndags var vi på teater i gymnasalen. Vi fick se Pelle Svanslös, som ungdomar från Kulturskolan spelade upp för oss! Vi har haft barkbåtsrace, pratat om Valborgsmässaofteon och tittat på film om när Madicken firade Valborg. Tillsammans har vi med hjälp av pinnar, silkespapper och lim skapat ett majbål, detta hänger i hallen! Vi har även plockat små spåda nässlor som vi kokat soppa på!

Prata gärna med era barn om vad vi gör på förskolan. Om ni kommer på tips och idéer som vi kan göra på förskolan så dela gärna med er av dem!

Kolla över att barnen har kläder efter väder!

//Ann-Marie Jenny Marie-Louise och Frida

Skolan

Vi tackar Kulturskolan och Ingela Widén för att vi fick njuta av teatern "Pelle Svanslös". Skådespelarna var så väl sminkade och utklädda att vi hade svårt att känna igen gamla elever.

För de barn som säljer majblommor är tisdag, 5:e maj, sista dagen att redovisa.

Förskoleklass

Vart tog april vägen? Det är alltid mycket som ska hinnas med när våren väl anländer. Det är både roligt och lite jobbigt ibland. Vi får då alla tänka efter vad som är viktigast! Förhoppningsvis tar vi det lite lugnare och njuter. Barnen verkar njuta av tiden, de leker och har kul. Några har velat fortsätta att leta efter småkryp med lappar (detta som vi startade upp med förra veckan). En del leker i sandlådan medan andra spelar fotboll. Härligt! I förra veckan planterade barnen bönor och ärtor. Några har nu spruckit igenom jorden och veckans arbetsmyra har hjälpt till med vattningen. Vår "innepotatis" kommer också fint.

Barnen skapade tavlor med hjälp av bönor, ärtor och spagetti i måndags. Det blev fina alster av både spindlar, blommor, hjärtan och andra djur. Dessa finns att beskåda, än så länge, på bordet utanför klassrummet.

Nu har vi en gång kvar tillsammans i simhallen, alla har varit duktiga. Barnen får ta med sig 10 kr till simhallen att handla för i cafeterian. Jag hoppas att flera har anmält sig till sommarens simskola. Intensiv träning ger framgång det är också därför som vi lägger simträningen så centrerat.

Jag ger ingen ny läxa till nästa vecka, därför kommer alla *Smileyböcker* att stanna kvar i skolan.

// Sissa och Åsa

3-4

Här i skolan håller vi nu på med solsystemet där eleverna gör en egen bok! Läsuprojektet är i full gång och eleverna går verkligen in för detta och läser i sina böcker för fulla muggar. Alla ska ha läst minst en bok den 8/5. I onsdags hade vi bio i skolan där vi såg Emil i Lönneberga och åt popcorn. Syftet var att de skulle få se en Astrid Lindgren film efter att de läst hennes böcker. Vi har nu varit och badat 2 gånger och det har gått lika bra båda gångerna.

Åk 4 spelade upp engelskapjäsen för åk 3 och 4, vad duktiga de var! Vi lärare blev väldigt stolta!

V 20 åker Ida till Stockholm med åk 5, då kommer Anne Ruter vara vikarie för mig. På onsdagen v 20 ska åk 4 ut på prao, de har fått hem en lapp om det. Utvecklingssamtalen är nu startade för åk 4, de flesta för åk 3 kommer Yvonne att ha så fort de nationella börjar bli klara.

Datum att komma ihåg:

Bad: 5/5 (sista gången för denna terminen)

Prao för åk 4: 13/5

Hembygdsresa: 25/5 (info kommer senare)

För er som säljer majblommor: sista dagen att lämna in är den 5/5.

// Ida, Yvonne, Lotta och Gizi

5-6

Så var det dags att vända blad i almanackan igen och maj är här! I skolan jobbas det flitigt och vi har fått mycket gjort!

På no-passen har vi arbetat med luft. I klassrummet har vi genomfört olika laborationer som vi har dokumenterat enligt konstens regler. På so-passen har vi lärt oss mer om religionen buddhism. Vi läser nu en bok om flickan Sadako, som var buddhist. Sadako växte upp i Hiroshima åren efter atombomben.

Förra hemkunskapspasset blev det amerikanska pannkakor enligt Mirandas recept. Till detta hade vi frukt och lönnsirap. Mycket gott!

Denna veckan har vi klarat av de nationella proven i so. Nu är det bara no-proven (och någon enstaka muntlig test) kvar! Efter det ska alla prov sammanställas och därefter är tanken att ha samtal. Lapp med tider kommer.

Nästa vecka förbereder vi oss inför våra resor! Nu är det nära - vad vi längtar!!

PS Tisdag 19/5 blir det bad!

// Åsa

Fritids

Tiden går fort och helt plötsligt är vi framme i maj månad! Vi är naturligtvis ute så mycket vi kan nu. Fotbollsmålen används som vanligt flitigt. Även hopprep och stenkulor har kommit fram. Ibland äter vi mellis ute.

De kommande F-klassbarnen är på besök hos oss varje måndag och tisdag. Då har vi samling och lek tillsammans.

Fredagen den 15/5 är det "klämdag". Vi vill att du meddelar oss om ditt barn kommer att vara på fritids då.

// Lotta och Sissa