



Virestad • Bråthult
Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Friskolenytt Virestad v.6

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:

Äntligen har vi fått lite vinter om man nu gillar det, de flesta barn brukar i alla fall vara förtjusta. Hoppas bara att det varar över v.8 då i alla fall skolan är ledig, ibland ser jag att även ni föräldrar tar ute lite ledighet då.

Jag är mycket glad över att kunna bjuda in er till ett alldeles speciellt tillfälle i vår.

Onsdagen den 8/4 kl.18.00 (veckan efter påskledigheten) får vi på Virestadsenheten besök av den välkände skolpsykologen Alf B Svensson som kommer prata om att "Våga vara förälder", om det livslånga föräldraskapet och vad det får för konsekvenser senare i livet. Vi kommer ha högt i tak och få möjlighet att prata mycket tillsammans, oavsett om du är förälder till skolbarn eller förskolebarn.

All vår personal kommer också att medverka!

Inbjudan kommer under v.13 men jag vill redan nu varmt rekommendera detta och flagga för att det kommer att bli en fantastisk kväll.

Det känns bra att vi nu i vår verksamhet har möjlighet att bjuda in "talare" utifrån.

Ny personal som hälsas välkommen till Virestad är Ida Bruhn (börjar i vecka 9), som kommer att arbeta som klassföreståndare i klass 2-4.

Ida kommer närmast från Bråthultsenheten där hon arbetat som klasslärare i 4-5:an.

Jag och hennes kollegor arbetar nu med att sätta in Ida i hela klassens arbete så att det kan fortgå på det fina viset som det har fungerat ett bra tag.

Idag fredag, har vi i klasserna 2-6 haft besök av ägaren till flyktingförläggningen, en ung man på 22 år från Turkiet som heter Soner. Han har berättat lite om flyktingmottagningen och eleverna har fått chans att ställa lite frågor. Anledningen är att vi på skolan ska arbeta fram en liten plan över hur vi kan samverka. På agendan står besök av engelskspråkiga personer på vår engelskundervisning, samt möjlighet för flyktingbarnen att komma på studiebesök och få delta i viss aktivitet hos oss tillsammans med en "guide".

//Christina

Förskolan:

Solen:

Vi här på förskolan tycker för det mesta att det är jättehärligt att snön har fått ligga så pass länge som den har gjort. Barnen har åkt pulka, byggt snögubbar och rullat stora snöbollar. Hoppas att den får ligga kvar lite till!

Vi vill gärna hälsa vår nya kompis Simon varmt välkommen till oss på Solens avdelning. Det ska bli roligt att ha dig här.

Denna vecka har vi varit ute i grillkåtan och hälsat på de stora barnen. De hade det varmt och mysigt och hade en riktig eld tänd. Det var mysigt att titta på den. Vi tittade också efter fåglar i buskarna. Det var faktiskt ett par stycken där, de lockades fram av fågelmaten som barnen i paviljongen hängt ut åt dem.

Vi har också varit i lekhallen och busat med bollar och spelat på trumman.

På torsdag riktar vi in oss på att återigen måla med hjälp av plastbilarna, eftersom barnen tyckte det var så roligt sist. Under fredagen har vi gemensam samling med Månens avdelning i vanlig ordning.

Vi vill återigen passa på att påminna om att ta med varma kläder till barnen då vi är mycket ute. Vi hade också behövt ha in sportlovslapparna och det så snart som möjligt.

//Clara och Åsa

Månen:

Vi har börjat så smått att jobba med våra landskap av ”papier maché”. Vi kommer jobba med detta projekt under några veckor.

Vi märker att barnen är intresserade av vatten och har gjort lite olika aktiviteter med det. I onsdags var vi vid grillkåtan och målade i snön. Vi provade också att färga vatten i mjölkpaket och låta de stå ute över natten. Barnen fick fundera vad de trodde skulle hända. Vattenlek inne är också uppskattat, även om det kan bli några blöta klädesplagg. (Jättebra att ni kollar igenom så det alltid finns extrakläder). Vid våra samlingar jobbar vi med ramsor, rim och annan språkträning. Babblarna är populära sagofigurer som barnen träffat på i böcker.

Snart är det dags för sportlov (v 8) och då hoppas vi att snön fortfarande finns kvar. Denna vecka är 15-timmarsbarnen lediga.

//Johan, Hanna och Theres

Paviljongen:

Nu när vi äntligen fått vinter och snö vill barnen självklart åka i backen och då har vi beslutat att alla barn ska ha hjälm när de åker! Så var vänliga och ta med en hjälm så kan ert barn ha skoj i backen.

Vår utedag ligger nu på onsdagar, tänk på att ha med lite extra bra kläder efter väder! Tänk även på att barnen lätt blir blöta i snön se därför gärna över lådorna för extrakläder! Då barnen visat intresse för våra fåglar har vi startat ett tema kring fåglar. Just nu är det vinterfåglar som vi jobbar med! Vi har kollat på filmklipp, målat fåglar, sjungit och lärt oss ramsor om fåglar, gjort fågelmat och naturligtvis varit ute och utforskat hur fåglarna låter och lever nu på vintern. Framåt kommer vi se hur fågellivet utvecklas när våren kommer. I temat lyssnar vi på barnen och följer deras frågor och intressen! Fråga gärna era barn om vad vi jobbar med!

I vår vardagliga verksamhet som vid samlingar, påklädning och matsituationen kommer vi att fokusera på matematik och språk för att barnen ska få uppleva och lära praktiskt i vardagen. Vi kommer även ta till vara på lite kultur och traditioner som Alla hjärtans dag och att baka semlor.

//Ann-Marie, Jenny, Marie-Louise, och Frida

Skolan:

Gemensamt:

Nu på tisdag har vi gemensam utedag. Vi kommer bygga snöskulpturer, åka pulka, baka pinnbröd och leka lekar. Alla måste klä sig ordentligt då vi ska vara ute hela dagen. Barnen

får gärna ha med sig en liten fika (nyttig) och dricka. Då vi kommer åka i backen behöver barnen hjälm.

Tisdagen den 24 februari ska skolan åka till Diö ishall. Kolla redan nu om skridskorna passar. Försök att låna av varandra om det behövs. Hör av er om det inte löser sig. Tag med skridskor, hjälm och fika. Packa allt i en ryggsäck. Vill man ta med sig klubba så går det bra. Då är det gallerhjälm och mjuk puck som gäller.

F-klass:

Oj, vad januari försvann fort. Det har inte blivit någon vargavinter än men nog biter det lite mer i kinderna nu när februari har startat. I klassrummet följer vi nu upp hur vädret är. Sist vi gjorde det, i november, fick vi inte rita in en stor sol en enda gång. Nu hoppas vi på sol i februari. Håll gärna lite koll på termometern där hemma, då vi även följer upp hur kallt det är. Barnen tycker det är intressant att det kan vara olika temperaturer på så nära platser. Vi har diskuterat om varför det kan vara så. Vi har också tillverkat en termometer av trä som vi kan reglera och då se på nära håll hur graderna kan stiga eller sjunka. Barnet som är arbetsmyra sköter om almanackan där väderdokumentationen sker.

Det gemensamma arbetet med att göra bon till igelkottarna, som barnen tillverkat i lera tidigare, fortskrider. Några har tagit med sig lådor och dylikt för att de små djuren ska må bra. I samband med detta arbete har vi pratat om former runt omkring oss. Ett av husen är till och med cylinderformat.

Vi fortsätter med att ta ut första och sista ljudet i ord. Parallellt med detta håller vi också på att öva hur många olika ljud det är i olika ord. Barnen jobbar med detta på olika sätt, tillsammans med hela klassen, i par eller individuellt. Alla är mycket duktiga!

Vi hade redskap på gymnastiken. Barnen ålade, balanserade, klättrade, hängde och slog till och med kullerbytta på plinten. Ja, ni läste rätt! Klarar någon av oss vuxna av detta konsttrick? Barnen trodde sig inte heller kunna detta först men de fann snabbt att det var möjligt. Bravo!

Bokjuryläxan har gått bra. Barnen har berättat lite om sin bok och även visat hur många *Gladisar* den var värd. I klassrummet kommer vi att följa upp hur populär respektive bok blir. Fortsättning följer alltså!

Den 24 februari åker hela skolan till Diö ishall (se även under skolans gemensamma stycke). Denna dag går därför barnen i skolan till klockan 14.00.

// Sissa och Åsa

2-4:

Terminen springer fram med stormsteg och nu är det strax bara en vecka kvar till sportlovet. Ida, klassens nya klassföreståndare, har varit med en dag och eleverna tog väl emot henne och vi hade en trevlig dag tillsammans.

Temat om kroppen löper på och stenåldern har gått över till bronsålder... Både tvåor, treor och fyror har jobbat en del med tid och temperatur. I veckan försöker vi avrunda det gamla och så formar Ida och Yvonne nya kunskapsområden efter lovet.

Snön har varit till både glädje och problem för barnen! Vi nya lärare var inte medvetna om att det fanns en regel om att de som åker pulka i backarna måste ha hjälm, men så är det, och det är naturligtvis inte tillåtet att åka pulka på rutschkanan! Snökastning får ske på fotbollsplanen på baksidan och ingen annanstans. Nu när reglerna är klart uttryckta och alla är informerade hoppas vi att det inte behöver bli diskussion kring detta. Idag har vi sett en fantastisk snö-fotbollsmatch, där alla kom in och var svettiga och glada!

// Yvonne och Maria

Och eftersom det här är mitt sista friskolenytt vill jag skriva och berätta, att trots att det kändes motigt i början, kommer jag nu att kunna se tillbaka på en härlig och givande tid med barn, föräldrar och kolleger i Virestad. Jag har fått många nya vänner och kommer att smyga in och hälsa på ibland. Stort tack för allt!

// Maria

5-6:

Nu är vi igång med de nationella proven! Fyra av fem delprov i svenska är avklarade. Det var långa pass med läsning och skrivning där barnen jobbade koncentrerat! Femmorna har arbetat tillsammans med Christina, Yvonne och Sissa under tiden.

Vi har avslutat vårt arbete med Norden. Förra veckan hade vi prov där barnen fick visa sina kunskaper om våra grannländer! Nästa arbetsområde blir historia där vi ska dyka ner i vasa- och medeltiden. Vi ska även arbeta lite med el. För en del blir det nytt och för en del lite repetition.

Alla femmor vet nu hur man gör köttbullar! De har hackat lök, fixat smet, rullat, stekt och ätit sina egna hemlagade! De fixar även att skala potatis och rotfrukter och laga till i ugn!

Fem minuter varje dag övar vi tabeller! Detta ger resultat märker vi då vi har en liten test varje vecka! Vi har fått många nya böcker som ska läsas och poängsättas! Alla ska läsa minst en bok över lovet!

// Åsa

Fritids:

Vilka härliga vinterdagar vi fått med både snö och en del solsken. Vi är ute en hel del så tänk på att ha med varma kläder och även extra ombyteskläder, särskilt byxor och strumpor. Det är också bra om barnen har med en hjälm av något slag. Pulkabacken är flitigt använd och då behövs hjälm.

Vi saknar några lappar runt ert behov av barnomsorg under sportlovet. Var snälla och lämna in de så snart som möjligt.

Efter lovet kör vi igång vår årliga pingisturnering här på fritids.

// Lotta och Sissa

-

Snöiga hälsningar från personalen på Virestads Friskola